



Ter inleiding

Oudejaarsdag is de enige dag die eigenlijk één grote avond is ; de vooravond van het nieuwe jaar. Bij alle gevoelens van eindigheid luisteren we naar wat de Schriften ons op de grens oud en nieuw te zeggen hebben. Daarbij valt op dat het licht van Kerst over oudjaar valt: We zijn immers nog maar nauwelijks een week verder. We staan stil bij Maria die de woorden in haar hart bewaarde, een levenshouding die terug gaat op psalm 1 die we vanavond ook zullen lezen. Die woorden kunnen ons verlichten hoe ons leven ook is en zal zijn.

INTREDE

muziek	Org	:	orgel= of pianospel
welkom	O	:	Woord van welkom en mededelingen
			<i>we gaan staan</i>
intochtslied	G	:	lied 139: 1 en 2
			<i>we gaan zitten</i>
stil gebed			
groet	V	:	De vrede van de HEER is met u allen
	G	:	EN ZIJN GENADE IS MET U.
bemoediging	V	:	Onze hulp is de Naam van de Heer
	G	:	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
drempelgebed	V	:	De Heer zal uw uitgang en uw ingang
	G	:	BEWAREN VAN NU AAN TOT IN EEUWIGHEID.
	G	:	AMEN.
kyrie	V	:	smeekgebed
	V	:	Heer, ontferm U
	G	:	HEER, ONTFERM U
	V	:	Christus, ontferm U
	G	:	CHRISTUS, ONTFERM U
	V	:	Heer, ontferm U
	G	:	HEER, ONTFERM U
gloria	G	:	lied 513

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD

gebed van de zondag:	V	:	
thora	Le	:	psalm 1
lied	G	:	lied 511: 1, 2, (3- orgelspel) 4, 5 en 6
evangelie	V	:	Lukas 2: 15-20
acclamatie	G	:	lied 157a: 1 en 2

