

Hartelijk welkom in De Wingerd

Op dit blad vindt u de volgorde van de dienst. De letters geven aan wie er iets zal zeggen of zingen, dat is de o. van ouderling, d. van diaken, v. van voorganger, g. van gemeente en de l. van lector. (gemeentelid) De te zingen liederen staan aangegeven op het liedbord en kunt u opzoeken in het liedboek. Bij de ingang van de kerk kunt u de liedboeken vinden. We wensen u een goede dienst!

De kerkenraad van de Wingerd

INTREDE

MUZIEK

WELKOM

o. Woord van welkom en mededelingen

INTOCHTSLIED: Liedbord 1: Lied 275

MOMENT VAN TOEWIJDING IN STILTE

GROET: De Heer zal bij u zijn.
DE HEER ZAL U BEWAREN

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT.
Die altijd trouw blijft
EN NIEMAND UIT ZIJN HAND LAAT
VALLEN.

Eeuwige God,
Wij die U nooit hebben gezien:
ZIE ONS HIER BIJEEN.
Wij die van U hebben gehoord:
HOORT U ONS BIDDEN.
Uw naam is dat U mensen helpt:
WEES ONZE HULP.
U die schepper bent van hemel en
aarde:
MAAK ALLES NIEUW.
U die ons bij name kent:
LEER ONS U KENNEN.
U die de bron van leven wordt
genoemd:
DOE ONS WEER LEVEN.
U die gezegd hebt: Ik zal er zijn:
WEES HIER AANWEZIG. AMEN.

LIED: Liedbord 2: Psalm 8 : 1, 2, 3

KYRIË en GLORIA:

v. Smeekgebed
..... hoor ons als we samen bidden:
)v- vrouwen en kin deren)
v. Heer, ontferm U
g. Heer, ontferm U
v. Christus, ontferm U
g. Christus, ontferm U
v. Heer, ontferm U
g. Heer, ontferm U.

Glorialied: Liedbord 3: Lied 302 : 1 en 2

GEBED VAN DE ZONDAG

GESPREK MET DE KINDEREN

LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT:

Exodus 34 : 1 – 3 en 27 – 35

LIED: Liedbord 4: Psalm 139 : 1, 2, 3

TWEDE LEZING: "Wie ben ik?" - gedicht van Dietrich Bonhoeffer

LIED: Liedbord 5: Lied 752 : 1, 5, 7

OVERWEGING

LIED: Liedbord 6: Psalm 139 : 8, 13, 14

INZAMELING VAN DE GAVEN

DANKGEBED EN VOORBEDEN,
STIL GEBED EN ONZE VADER
acclamatie: NLB 367^k

SLOTLIED: Liedbord 7: Lied 903 : 1, 3, 6

ZEGEN – die we zingend be-AMEN.

“Wie ben ik?” – gedicht van Dietrich Bonhoeffer

‘Wie ben ik?’ Ze zeggen vaak:
Jij komt uit je cel
gelaten, opgewekt, zeker
als een kasteelheer uit zijn slot.

‘Wie ben ik?’ Ze zeggen vaak:
Je spreekt met de bewakers
vrij, vriendelijk, helder
als gaf ik de bevelen.

“Wie ben ik?’ Ze zeggen mij ook
dat ik de dagen van het ongeluk draag
gelijkmoedig, glimlachend en trots
als iemand die gewend is om te winnen.

Ben ik dat werkelijk,
wat anderen van mij zeggen ?
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf:
Onrustig, vol heimwee, ziek als een gekooide vogel,
snakkend naar lucht alsof iemand mijn keel
dichtknijpt,
hongerend naar kleuren, naar bloemen
en het geluid van de vogels,
dorstend naar een goed woord,
naar menselijke nabijheid.
Trillend van woede over willekeur
en de kleinste krenking,
Opgejaagd door het wachten op grote dingen,
machteloos bezorgd om vrienden ver weg.
Moe en te leeg om te bidden, te danken, te werken
Murw en bereid om van alles afscheid te nemen ?

Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik vandaag de een en morgen de ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
en voor mezelf een verachtelijk klagende slappeling ?
Of lijkt wat in mij nog rust op een verslagen leger
dat in wanorde vlucht na een verloren slag ?

Wie ben ik ?
Eenzaam vragen
drijft de spot met mij
Wie ik ook ben, Gij kent mij
U behoort ik toe, o God.

.....