



Ter inleiding:

Woorden zijn bijzonder als je erover nadenkt. Ze maken dat je elkaar kunt begrijpen. We lezen dat de leerlingen met pinksteren nieuwe geestkracht krijgen. Als ze spreken over hun geloof blijkt ineens dat iedereen hen kan verstaan. Een taalwonder. Zo begon de beweging die we kerk zijn gaan noemen.

Vandaag vieren we dit begin. Op dit pinksterfeest zingen we mooie woorden op mooie muziek. Marc en Henrike Schippers zullen ons op piano en orgel begeleiden terwijl Esther Rijnders en ondergetekende een muzikale bijdrage hebben. Zo wordt het feest compleet..

INTREDE

Org orgelspel of vooroefenen

Welkom	O	:	woord van welkom en mededelingen
			<i>we gaan staan</i>
intochtslied	G	:	lied 672: 1, 4 en 7
			<i>we gaan zitten</i>
stil gebed			
groet en bemoediging	V	:	Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft die de hemel als een tent boven ons uitspreidt, die zich beweegt op de vleugels van de wind.
	G	:	DIE ONS DE AARDE GEEFT OM OP TE LEVEN DIE ONS ADEM GEEFT EN DE GEEST, DIE ONS IN VUUR EN VLAM ZET VOOR HET WERK VAN ZIJN HANDEN. DIE TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID.
	V	:	Het is feest! Voor de Heer wil ik zingen, een lied voor de Heer, zolang ik besta. Vrede en alle goeds wordt ons geschonken van God onze moeder, onze vader en van Jezus die sprekend God is door de heilige Geest.
	G	:	AMEN
psalm van de zondag	G	:	lied 105: 1 en 3
kyrie	V	:	smeekgebed
			afgesloten door
	G	:	lied 701



DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD

zondagsgebed(gezongen): s + G : lied 330, 2x solisten, 1x gemeente+ solisten (in canon)

met de kinderen V : gesprek

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.

oude testament Le : Joël 3: 1-5

lied s + G : lied 696, voorzang- solisten, refreinen- allen

nieuwe testament V : Handelingen 2: 1-13

acclamatie G : lied 360 : 1 en 2

uitleg V : Verkondiging

lied G : lied 686

GAVEN EN GEBEDEN

inzameling vd gaven D : Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. Kerkinactie 2. kerk

muziek P+P+s : Brahms- Liebeslieder Op. 52, lied 4 en 13



Als het avondrood
zou ik, arm meisje,
willen gloeien;
voor één man, om hem
te behagen, eindeloos
van liefde bloeien.

Het vogeltje vliegt door de lucht,
het zoekt naar een tak;
en mijn hart verlangt een hart
waar het gelukkig kan rusten.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

gebeden V+D : Voorbeden ... zo bidden wij
G : afgesloten door

lied 333

G : stil gebed
ONZE VADER (oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN

Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.

slotlied G : lied 324

uitzending V : Zegen
G : lied 423: 1 en 3

muziek P+P : Mozart - piano sonata K. 381

Fijne pinksterdagen gewenst.

*Bij de uitgang ligt de zondagsbrief.
Neemt u een exemplaar mee?*

