

# 1ste zondag na Trinitas.

## Ochtendgebed 14 juni 2020 in De Wingerd, In zijn voetstappen

liturgie: Jansje Scheurwater en Hans van Embden  
orgel/piano: Marc en Henrike Schippers

Liederen worden niet gezongen maar gelezen.

O. Muziek: J.L. Krebs: Fantasia à gusto Italiano

### Welkom

L: Intochtslied: 216

### Groet, bemoediging

Stil gebed

L: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

G: **Die ons zijn liefde en trouw laat zien**

L: Die ons op weg zet

G: **Om vrede tegemoet te gaan.**

### De Bijbel geopend

L: Lied 362

L: Psalm 100

L: Lied 305

L: Matteüs 9:35-10:14

L: Lied 334

L: Overdenking

O: Muziek: J. Brahms: 'Herzlich tut mich verlangen' Op. 122 Nr. 10

### Gebeden

L: O waar wil je heen gaan (zie achterzijde van dit blad)

L: Voorbeden Gebedsintenties,  
steeds eindigend met zo bidden wij:

G: **Roep onze namen dat wij u horen.** (lied 331)

Stil gebed

G: **Onze Vader...**(oecumenische tekst)

### Slotlied en zegenbede

L: Lied: 973

L: zegenbede

O: Muziek: C.P.H.E. Bach: Fuga in D-Moll H. 372

### **De collectes bij de uitgang zijn bestemd voor:**

1: Diaconie: 2% vakantiedonatie (zie zondagsbrief)

2: Kerk

De koster geeft aan in welke volgorde U de kerkzaal mag verlaten.  
Hou daarbij rekening met de 1,5 m afstand.



## O waar wil je heengaan?

O waar wil je heengaan?

En kan ik je volgen?

En hoe overleef je?

Hoe kom je ooit aan?

Je hebt geen bepakking,

geen tent en geen kleding,

geen eten, geen drinken –

hoe kun je bestaan?

O waar wil je heen gaan?

En kan ik je volgen?

En waarom zoek jij steeds

een ander gehoor?

Je twist met de machten.

Je eet met verachten.

Je loopt met de lamme.

Zo ga je maar door.

O waar wil je heen gaan?

En kan ik je volgen?

En wat geeft je aanzien?

Wat geeft je krediet?

Geen winst uit de handel,

geen vakwerk of kunde

geen stempel of keurmerk,

geen kunstwerk, geen lied.

O waar wil je heengaan?

En kan ik je volgen?

En wat is je missie

waar jij je voor geeft?

En wat inspireert je?

Wat drijft je, wat sterkt je?

En wat is de droom toch

die jouw liefde heeft?

*Ik ga waar ik gaan kan*

*en zoek reisgenoten.*

*Maar stel me geen vragen*

*naar heg of naar steg,*

*naar leeftocht of reisdoel*

*of wie ons wil volgen.*

*Maar voeg je toch bij me:*

*Ik leer je mijn weg.*

*Tekst: Iona Community*

*Nederlandse tekst: René van Loenen*

*Muziek: Amerikaanse volksmelodie*