

Ochtendgebed 21 juni 2020

1^{ste} zondag van de zomer



liturgie: Evelien Mouthaan en Hans van Embden
orgel/vleugel: Marc en Henrike Schippers

*Liederen worden niet gezongen maar gelezen.
Mee neuriën is toegestaan*

Muziek: C.P.E. Bach: Sonata in A-Moll H. 85
- II. Adagio
- III. Allegro

Welkom:

Groet en bemoediging

L: *Laten we stil zijn*

L: God van vrede.

U wilt de vreugde van het evangelie in ons hart leggen.

Daar is zij, heel nabij, bezield door Uw blik van vertrouwen op ons leven

Wij vinden hulp en steun bij heer

G: **Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

L: Die weet heeft van alle ellende waarin een mens verstrikt kan raken.

G: **Die trouw is tot in eeuwigheid.**

Die dicht bij ons is en die ons nooit zal loslaten, wat er ook gebeurt.

L. Genade, vrede en alle goeds..

L : Lied 146a: 2

L: Psalm 69: 14-19

L : Lied 146a: 3

L : Mattheus 10: 16-33

L Korte toelichting op het meditatiemoment

Meditatiemoment

O Tijdens de meditatie speelt Henrike:
Einaudi: "Primavera"

L: Lied: 361: 1,2,3,5,6

L : Voorbeden

Steeds eindigend met met zo bidden wij:

G: **Doe lichten over ons, uw aangezicht**

Stilgebed

Onze Vader



L: Lied: 794: 1,2

Zegenbede:

L: Wees slim als een slang en vredelievend als een duif, volvertrouwen als een mus, en ga de wereld in, in het volste vertrouwen dat de Eeuwige dicht bij je is en je zegent...

G: Amen

Muziek: Nada te turbe (Taizé 50).

*Laat niets je verstoren,
Laat niets je bang maken,
Wie God zoekt komt niets tekort
Alleen God is genoeg*

50

Nada te turbe

Na - da te tur - be na - da te_es - pan - te; quien a Dios tie - ne na - da le fal - ta.

Na - da te tur - be, na - da te_es - pan - te: só - lo Dios bas - ta.

De collectes bij de uitgang zijn bestemd voor:

- 1: Diaconie: Werelddiakonaat (zie zondagsbrief)
- 2: Kerk

De koster geeft aan in welke volgorde U de kerkzaal mag verlaten.
Hou daarbij rekening met de 1,5 m afstand