

Startdienst zondag 13 september, De Wingerd, 10:00 uur

Thema: Vis eens anders



Vissen van geloof

Vogels van hoop

God van liefde

Voorganger: ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
Organist: Marc Schippers
m.m.v. de kleine cantorij



- v. **Welkom en mededelingen**
- c. **Lied 216, Dit is een morgen als ooit de eerste**
- v. **Bemoediging en groet**
- c. **Lied 1003, Stil is de straat/Komt er God een nieuwe morgen?**
- v. **Gebed**

Luisteren naar het lied: Als een hert dat verlangt naar water.

Kindernevendienst

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD

- v. **Gebed bij de opening van de Schrift**
- v. **Eerste schriftlezing: Genesis 1:20-26**

God zei: 'Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden: 'Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.' Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

God zei: 'De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.' En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.

God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken: zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen in de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'

Ook zei God: 'Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel een aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel'. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

- c. **Lied 162: In het begin lag de aarde verloren/Het lied van het begin**

v. Tweede schriftlezing: Johannes 21: 1-14

Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent 'tweeling'), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep: 'Hebben jullie soms iets te eten?' 'Nee,' antwoordden ze. 'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het net niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!' Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei: 'Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.' Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.



c. Lied 531: Jezus die langs het water liep

Preek

c. Lied 747, vers 1, 4, 5 en 7, Eens komt de grote zomer

BEVESTIGING

Inleiding

- v. Het is de wens van de gemeente dat mensen uit haar midden als ouderling en diaken en op andere wijze medewerkend haar terzijde staan om de naam van Jezus Messias te dragen; om de gemeenschap, zoals Hij die wil, te vieren; om de mensen, zoals Hij ze liefheeft, te dienen; om de woorden, zoals Hij ze spreekt, gehoor te geven.

Namens de voorzitter van de kerkenraad noem ik de namen van hen die gaan meewerken in de gemeente en stel hen zo aan u voor.

De medewerkers staan na het noemen van hun naam even op.

De ambtsdragers komen na het noemen van hun naam naar voren en gaan achter de tafel staan.

Margreet Fraanje, medewerkster van het pastorale team
Adri Slingerland, medewerkster werkgroep eredienst en van de ZWO

Janny van den Oever, ouderling pastoraat
Giny van der Velde, ouderling pastoraat
Kees van Veldhuizen, diaken

- v. Teken van leven is de gemeenschap van Jezus, geschenk van God, in handen van mensen gelegd.
Daarom vragen we aan de nieuwe ambtsdrager:
- Voel je in je verkiezing als ouderling door de kerkenraad van deze gemeente het roepen van de Heer en aanvaard je je verantwoordelijkheid voor Zijn gemeente?
 - Aanvaard je de bijbel als Woord van God, een woord dat zoveel zeggingskracht heeft, dat het bevrijdend werkt?
 - Ben je bereid deze gemeente te stimuleren tot dienst aan God, tot onderlinge hulpvaardigheid en tot dienst in de wereld?
 - En beloof je geheim te houden, wat je bij de uitoefening van je ambt in vertrouwen wordt meegedeeld?
 - Wat is daarop je antwoord?

De ambtsdragers antwoorden

- v. Het is de Heer die mensen roept om Hem te volgen, laten we Hem bidden om zijn nabijheid en Geest.

c. Lied 360:1

Zegen

De voorganger legt de ambtsdragers de handen op.

Zend nu uw Heilige Geest op...
en maak haar/hem ouderling/diaken in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen
en uw barmhartigheid gestalte te geven.

We gaan staan

- v. Wilt u als gemeente deze ambtsdragers en allen die meewerken aan de opbouw van de gemeente terzijde staan in hun werk en bemoedigen in hun taak?
Wat is daarop uw antwoord?

g. Ja, van harte

c. Lied 362: 1 en 2

We gaan zitten

GEBEDEN EN GAVEN

Inzameling van de gaven

v Oproep tot geven

De inzameling van de gaven is na de dienst

1^{ste} collecte: Diakonie: Stichting Present Rotterdam

2^{de} collecte: de Kerk

Extra collecte voor Beirut

Dank- en voorbeden

stil gebed

Onze Vader

Orgelspel

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

We gaan staan

c. **Slotlied: 423**

Zegen

g. **Amen**

MUZIEK

De koster geeft aan in welke volgorde U de kerkzaal mag verlaten.
Wilt U a.u.b. 1,5 m afstand houden.

U wordt uitgenodigd om in de tuin van de Wingerd op gepaste afstand een kopje koffie te drinken.

Wij wensen u een goede zondag

