

Orde van Dienst 14 februari 2021
6^{de} zondag na Epifanie
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel



Voorganger: ds. M. Berends- van Waardenberg
Organist: Marco Kalkman
Declamist: Janny van Veldhuizen
Ouderling van Dienst: Jacqueline Sniijders
Koster: Peter Netten

Hartelijk welkom in De Wingerd

De liederen worden gesproken, niet gezongen. Mee neuriën is toegestaan

Thema: Door alles heen...



Muziek

Welkom en mededelingen

1^{ste} collecte: Stichting Schuldhulpmaatje, 2^{de} collecte: Kerk

Stilte

Aanvangslied: Groot is uw trouw o Heer, NLB 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o
Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Bemoediging en groet

Gebed

Lied: Komt er God een nieuwe morgen, NLB 1003, aangepaste coronaversie

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:

ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en 's nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw?
Worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Klaagliederen 3: 22-39

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd.
Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd.
Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop.
Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij verzadigd raken van hoon.
Want de HEER verwerpt niet voor eeuwig.

Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade;
slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen.
Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt,
dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste,
dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de HEER het niet zien?
Wie is het die spreekt, en het is er? Zou de HEER het niet zijn die gebiedt?
Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad?
Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden!

Lied: 213: 1 en 3

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig licht onttoegen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen.
En verdrijf door uwe macht
onze nacht.

Laat uw heilige liefdegloed
onze koude werken doden.
En versterk in ons de moed
om de eeuwige nacht te ontvloden.
Voordat wij ten onder gaan,
op te staan

Tweede schriftlezing: Marcus 1: 29-38

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 'Iedereen is naar u op zoek!' Toen zei hij: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.'

Lied: 835, vers 1 en 2

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

Preek

Luisteren naar het lied: Door alles heen... U geeft rust

Dank- en voorbeden –

stil gebed –

Onze Vader

Slotlied: 207, vers 1, 3 en 4

De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer.
En blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schande en schuld;
houdt niet uw glans voor ons verhuld.

Opdat wij wandelen als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

Wegzending en zegen

Amen

MUZIEK

Wij wensen u een goede zondag



Om thuis op te zoeken:
Filmpje over Rembrandt's Jeremia
<https://www.youtube.com/watch?v=AXXmTzwjGM>