

Schets van de wijkgemeente de Wingerd.

dd. september 2020

Voor bezinning

Ontmoeting met God, elkaar en de ander

Opkomen voor wie het minder hebben

Vieren van het leven dat God ons geeft.

Ons Open Profiel (wie we willen zijn).

Wij vormen een gemeenschap van mensen die zich laten inspireren door Jezus Christus. Onze gemeente is een plek van ontmoeting en gastvrijheid. We delen onze weg in geloof en leven met elkaar en met ieder die mee komt doen. We vieren met regelmaat het avondmaal als een feestelijke bemoediging om in het voetspoor van Jezus te gaan. Daarbij is iedereen¹ welkom.

We genieten van een goed verzorgde liturgie en eigentijdse prediking die ons helpt om de verhalen van Israël en Jezus' levensweg te begrijpen en door te vertalen naar ons eigen leven. In onze gemeente wordt geleerd, gesproken en ervaren in de wekelijkse eredienst, in cursussen en ontmoetingen (rond theologie, actuele thema's, literatuur, meditatie, ...). Daarbij is ruimte voor verschillen in geloofsopvatting en –beleving. Wij zijn een warme, veelkleurige gemeente waar mensen met elkaar opleven en met regelmaat samen de handen uit de mouwen steken.

In dat alles komen we het geheim van Gods aanwezigheid op het spoor. Zo is de gemeente een plek om je op te laden en worden we geïnspireerd om mee te werken aan een betere, sociale en duurzame wereld, in ons dorp, de regio waar we wonen en wereldwijd.

Kernen van gemeentezijn

- We willen onze weg in geloof en leven delen met elkaar en met onze gasten.
- Ontmoeting met God, elkaar en de ander.
- We geven vorm aan ons geloof in de gang van het kerkelijk jaar, in de diensten en daarbuiten.
- Ieder zoekt zijn eigen weg met geloof. In kringen wordt gestudeerd en gesproken en ook ervaren aan de hand van de bijbel, film, boeken, meditatie of anderszins.
- We vormen een warme veelkleurige gemeente waarin mensen met elkaar opleven.

De gemeente is een plaats waar we elkaar en anderen uitdagen om mee te werken aan een betere, sociale en duurzame wereld

¹ Als we iedereen zeggen, bedoelen we ook iedereen, kinderen, zoekende gelovigen die geen belijdenis hebben gedaan, LHTBI's, gelovigen uit andere godsdiensten,.....

Positie van de gemeente

De Wingerd vormt samen met drie andere wijkgemeenten de Protestantse gemeente in Krimpen aan den IJssel. We zijn de kleinste wijkgemeente en hebben ongeveer 500 leden, waarvan zo'n 250 leden betrokken zijn. Wij zijn zoekend naar mogelijkheden om op middellange termijn eengemeente te blijven waar

- jongeren en jonge mensen geïnspireerd worden om mee te doen
- mensen met verschillende geloofsopvattingen en ideeën een plek hebben
- LHTBI's zich welkom voelen.
- iedereen zich waardevol voelt.

leeftijd	
0 t/m 5	1%
6 t/m 12	3%
13 t/m 18	3%
19 t/m 30	5%
31 t/m 45	8%
46 t/m 60	15%
61 t/m 80	47%
vanaf 81	17%

leeftijdsopbouw

Waar wij komende jaren aan willen werken.

Samen met de toekomstige predikant willen we als gemeente werken aan

- Uitbouwen en versterken van de eredienst met een eigentijdse liturgie.
Wij vinden het belangrijk om ons binnen de traditie van de Protestantse Kerk te onderscheiden door onze eredienst. Daarbij willen we met onze liturgie aansluiting zoeken met hedendaagse vormen en gebruiken en vinden we het belangrijk dat de verkondiging ons tot nadenken zet, ons persoonlijk geloof versterkt en verbinding legt tussen de Bijbelse verhalen en de actuele realiteit waarin wij leven.
- Zoeken naar nieuwe/andere vormen van pastoraat.
Het huidige pastorale team wil graag nieuwe vormen van pastorale ontmoetingen ontwikkelen die aansprekend zijn voor de middengroepen. Daarbij wil ze zich laten inspireren/begeleiden door een professional die samen met het pastorale team wil optrekken.
- Stabiliseren wat we hebben en zoeken naar groei en samenwerking binnen de Protestantse gemeente in Krimpen aan den IJssel.
Afgelopen jaren is het ledental van de wijkgemeente teruggelopen. De komende jaren willen we proberen om deze trend te doorbreken en om te zetten naar stabilisatie van het aantal leden en mogelijk zelfs een lichte groei hiervan, zodat we gedurende de komende 5 jaar onze positie binnen de Protestantse gemeente in Krimpen aan den IJssel weten te behouden of zelfs te versterken. Daarbij willen we tevens zoeken naar verdergaande samenwerking met andere wijkgemeenten van de Protestantse gemeente in Krimpen aan den IJssel.